

Beste ouder,



Jullie zijn van harte welkom in
Vrije Basisschool Massemen

School maken vandaag is een samenspel.
Het schoolteam, de ouders, het schoolbestuur...
zorgen samen voor een veilige omgeving
waarin kinderen met vallen en opstaan kunnen
en mogen leren.

Daarom kiezen we de weg van de dialoog en
duidelijkheid, met alle partners, om in het belang
van elk kind te genieten van al het mooie
en aan te pakken wat beter kan.

Mogen we op jullie steun rekenen?

Het schoolteam

*U vindt dit opvoedingsproject op de website van
de school. Wie graag een papieren exemplaar wil,
kan dit steeds vragen op het secretariaat.*



Vijf opdrachten voor
het katholiek basisonderwijs
in Vlaanderen

groei
welbevinden
zorgzaamheid
samenwerking
kwaliteit



Meer info

Directeur: Conny De Corte
09 369 82 46
directie@schoolmassemen.be
www.schoolmassemen.be



Vrije Basisschool Massemen
Massemsesteenweg 244
9230 Wetteren (Massemen)

Ons schoolverhaal

Eens zei Jezus: waarop lijkt het koninkrijk van God, waarmee kan ik het vergelijken? Het lijkt op een mosterdzaadje dat iemand in zijn tuin zaaide: het groeide op en werd een boom en de vogels van de hemel kwamen in zijn takken nestelen.

Een oude wijze man zat in zijn tuin tegen een appelboom te slapen of te denken, ik weet het niet. Toen kwam er een meisje voorbij. Ze zag de man en ging naast hem in het gras zitten.

'Wat zou het voornaamste aan een boom zijn?' vroeg ze.

De oude man dacht na en zei dat hij het eigenlijk niet goed wist.

Het meisje antwoordde in zijn plaats: 'Ik denk dat de stam het belangrijkste is, anders vielen we om!' Maar de oude man zei: 'Dat heb je goed bedacht, maar toch heb je niet helemaal gelijk, want de boom staat er niet voor ons alleen.' En terwijl hij dat zei, vielen er twee appels naar beneden. Hij raapte ze op en gaf er één aan het meisje. Ze aten ze smakelijk op.

'Oh ja, natuurlijk,' zei het meisje, 'de appels zijn het voornaamste. Die was ik vergeten!'

Toen begon het te regenen, heel hard te regenen. Het meisje lachte en zei: 'Nu zitten we midden in de regen en toch blijven we droog. Oh ja, nu weet ik het zeker. Bij de boom zijn de bladeren en de takken het voornaamste!'

De oude man zei: 'Wat zou er gebeuren als het eens heel lang niet zou regenen?' Hij pakte een stok en stak die diep in de grond, zodat je de wortels van de boom kon zien.

'Maar natuurlijk,' zei toen het meisje, 'van de wortels krijgt de boom eten en drinken!'

De oude man wachtte even en zei toen: 'Kijk, daarom weet ik ook niet wat het belangrijkste is aan een boom. Goede wortels geven een goede stam, die geeft dan weer goede takken en goede takken geven goede bladeren, bloemen en vruchten. Ik denk dat alles het belangrijkste is, want het gaat om de hele boom.'

Alles aan een mens is ook even belangrijk, want het gaat om de totale mens. Zonder stevige, goede grond, zullen wij geen vruchten van ons geloof kunnen plukken. Daarvoor is totale inzet nodig.



Het verhaal van het mosterdzaadje past bij wat belangrijk is voor onze school.

In het allerkleinste zien we al de mogelijkheden en als een goede tuinman willen we de mogelijkheden en talenten van elk kind helpen ontwikkelen.

Ook uit het appelboomverhaal leren wij iets over hoe we school willen zijn.

Iedereen is voor ons de moeite waard en verdient de nodige aandacht en waardering.

Groei, welbevinden, zorgzaamheid, goed samenwerken en kwaliteit ... het zijn voor ons het licht, het water en de vruchtbare grond die 'ONZE zaadjes' op een persoonlijke manier goed doen groeien.

We dromen dat onze kinderen eens de grote boom mogen worden uit het verhaal.

Vrije Basisschool Massemen wil graag, met kinderen, leerkrachten, ouders, en het schoolbestuur, een zorgzame tuinman zijn.

We willen kinderen helpen om groot en zelfstandig te worden.

Onze school is een OEFENPLAATS waar ...



groei

kinderen hun eigen talenten en mogelijkheden mogen ontdekken en gebruiken om stap voor stap verder te gaan.



welbevinden

kinderen leren hoe ze hun gevoelens kunnen aanvaarden, verwoorden en hoe ze die, met respect voor de anderen, op een aanvaardbare manier uiten.



zorgzaamheid

kinderen aandacht hebben voor zichzelf, de anderen en de omgeving. Ze verkennen de eigenheid en het anders zijn als een meerwaarde en krijgen daarbij aangepaste hulp.



samenwerken

we kinderen vertellen en voorleven hoe belangrijk het is om op een positieve manier samen te werken.



kwaliteit

kinderen zich durven afvragen of ze wel de dingen op een goede manier doen en ontdekken wat belangrijk is om echt gelukkig te zijn.

... belangrijk zijn.

